



KIRKEBLAD

Sdr. Onsild - Nr. Onsild

2018

September - Oktober - November

Nr. 118



Konfirmandstart

Høstgudstjeneste - Støt op om din kirke

Sogneaften

Kirkekalender



Sdr. Onsild

Tanker i tiden

Livet er livet værd, eller er det? Sammenlignet med dyrene har mennesket et stort hul i sin instinktudrustning. Til gengæld har vi fået evnen til at forstå. Vi ved, at vi og alt andet er til, og dermed også at tiden går, så vi må tage højde for det ved at træffe fornuftige valg. Samtidig har vi fået sprog og evnen til at skabe samfund, der er forskellige fra folk til folk.



Mennesket er et væsen, der skaber historie. Vi ville ikke kunne overleve, hvis vi ikke byggede samfund og derved aftvinger naturen det, vi skal have for at kunne overleve. Alt dette kan påvises og bevises videnskabeligt. Der har imidlertid udviklet sig en magtfuld, men uhyre mager livsanskuelse, der dikterer, at kun det, der kan bevises videnskabeligt, skal tages alvorligt. Alt andet er luftigt, uhåndterlig snak, som forstandige mennesker ikke spilder deres tid på. Men lige så grundlæggende for menneskets liv som føde og tøj er livsmodet. Og med livsmodet kommer den magre livsanskuelse i vanskeligheder. Hver lille daglige handling er drevet af livsmodets motor. Stå op om morgenen, gå i gang med de opgaver, der venter på os og føre dem til ende, så godt vi kan, indtil dagen er omme - intet af det ville vi kunne, med mindre livsmodets motor hele tiden drev os. Dette er så selvfølgelig, at vi slet ikke behøver at tænke over det, vi opdager det først, når nogen mister det - som det sker i depressionen. Men når vi lever med dette

almindelige livsmod, er der noget, vi forudsætter. Vi forudsætter, at livet er livet værd. Det er en ubevidst forudsætning hos os. Kun i depressionen svigter denne forudsætning, her kan et menneske ikke aftvinge livet værd. Fordi livsmodet er lammet. Og her tænker jeg ikke på den modløshed, som kan ramme os alle, når noget går os på, og som næsten altid går over af sig selv, men selve sygdommen depression.

At livet er livet værd, kan ikke bevises. Det kan bevises, at vi ikke kan undvære det daglige livsmod, men ikke, at det er rigtigt. Vi lever på en antagelse, som er uundværlig, men også ubeviselig. Uden at tænke over det anser vi livet for så utrolig en ting, at vi ikke kan lade være med at hænge ved det.

Livsmiraklet er uforklarligt og netop et mirakel, at verden og livet findes. Der kunne lige så godt være ingenting. Det overraskende er, at der er noget. Vi er fængslede af livsmiraklet, så det tager pusten fra os og bliver

ved at fylde os med lyst til at leve, med mod og håb. Vi berøres af livet, hænger ved det, også når det er hårdhændet. En forfatter fra middelalderen siger det sådan: "Selv i helvede klammer menneskene sig til livet". Men da den magre livsanskuelse har så stor magt over os, lever vi i det moderne samfund i vid udstrækning uden at lægge mærke til det mest afgørende for vores tilværelse, livsmodets kilder. Det moderne samfund bygger på den tænkning om livet, som overser de bånd, hvormed vi er knyttet til livsmiraklet i vores livsmod. Det, som Jørgen Gustava Brandt udtrykker sådan:

Leve livet!
Ført af livet,
som er ét i sjæl og krop,
må vi sanse,
må vi danse
glædens ord i spring og hop.
Takke Gud med lovsangs lyd –
i salig fryd - (DDS.nr.14.v.5.)

Ole Jensen v. AK. Fra Tilskikkelser og livsbetagelse



Med konfirmationerne vel overstået sagde vi igen goddag til hele dagplejeflokken, som efterhånden er blevet helt dus med kirkerummet, særligt orglet og de mærkelige lyde, det kunne frembringe, vakte stor interesse. Vi glæder os til et gensyn til efteråret.

2. pinsedag prøvede vi noget nyt, Sommersangsmatiné havde vi kaldt aftenen. En anden måde at fejre både pinse og sommer på med nye lyse sange og salmer og en fin solo krydrede aftenen, inden vi sluttede af udenfor med et glas kølig hvidvin og lækre pindemadder.

Sidste programpunkt i forårssæsonen var i år vores sognetur, der gik til Grejsdalen og Jelling monumenterne. Dagen begyndte som vanligt med morgensang i kirken, efterfulgt af rundstykker og kaffe i konfirmandstuen, medens skyerne trak voldsomt op udenfor. Men til alt held skulle de tilsyneladende ikke sydpå, så vi endte



med at have det dejligste vejr hele dagen. Inden frokosten på Skovdal Kro nåede vi at kigge indenfor i Grejsdalens kirke. Den hvide kirke rejser sig ud af dalens skråning og giver, sit moderne udtryk til trods, minder om de gamle norske stavkirker. Det er stadig den nye kirke, for selv om 50 år er lang tid i et menneskeliv, er det kun et øjeblik i kirkens mere end 1000-årige historie i Danmark. Det er den første utraditionelle, moderne kirke i Danmark, tegnet i 1959 af Vejle-arkitekten Jens Malling Pedersen.

Ved kirkens 40-års-jubilæum i 2003 blev billedkunstneren Erik Heides gyldne alter, der forestiller den sidste nadver skærtorsdag aften, indviet. Erik Heide beskriver selv sin alterudsmykning således: "På en måde har det ikke været svært at arbejde med en ny alterudsmykning i Grejsdal kirke, som ligger der i skrånten, og ligesom en norsk stavkirke gror naturligt frem af landskabet. Det ville være synd og skam at gøre noget radikalt i det smukke helstøbte kirkerum, et sjældent sakralt rum med en dramatisk form – opad, og et dramatisk lys

– indad, og det store slanke kors som det alt samlende i rummet. Kun alterbordet og dets omgivelser virkede lidt forsagte og svage i rummet, så der ville jeg prøve at gøre noget andet, skabe et større og udpræget bord og over bordet et lysende felt, en stor glorie over de tolv, der var samlet med Jesus den aften, nadveren blev indstiftet. Det store kors er stadig det store kors og det samlende i kirkerummet, men i den nye udformning har jeg i bronzen prøvet at skabe spor af det, der gik forud for påskemorgen. Korset er nu tomt, det hænger højt, vi kan alle se det i kirkens smukke rum – det rummer lys og håb, som troen gør det.

Resten af dagen tilbragte vi i Jelling, først med en fornem indføring i vores tidlige Danmarkshistorie, hvor der nok var et og andet, der rokkede en del ved skolelærdommen, inden vi vandrede ind i den smukke, nænsomt restaurerede kirke og nikkede goddag til Gorm den Gamle. For dem, der ikke var helt med på at slibe kondien af, blev der serveret kaffe og Anna Lises hjemmebagte kage ved foden af de to gravhøje.



SEPT - OKT - NOV 2018

Sdr. Onsild - Nr. Onsild

Kirkekalender

AUGUST

Sdr. Onsild - Nr. Onsild

Søndag d. 26. august
13.s.e.trin. 10.30 Se S.O.

SEPTEMBER

Søndag d. 2. september
14.s.e.trin. 9.00 10.30

Søndag d. 9. september
15.s.e.trin. Se N.O. 9.00
Ved pastor Kirsten
Møller Larsen, Glenstrup.

Søndag d. 16. september
16.s.e.trin. 17.00 Se N.O.

Velkomstdags-tjeneste
med de nye konfirmander,
efterfulgt af fælles spising.

Søndag d. 23. september
17.s.e.trin. Se N.O. 9.00

OKTOBER

Sdr. Onsild - Nr. Onsild

Søndag d. 7. oktober
19.s.e.trin. 10.30 Se S.O.

Søndag d. 14. oktober
20.s.e.trin. 19.30 10.30

Søndag d. 21. oktober
21.s.e.trin. Se N.O. 10.30

Søndag d. 28. oktober
22.s.e.trin. 10.30 Se N.O.

NOVEMBER

Sdr. Onsild - Nr. Onsild

Søndag d. 4. november
Alle Helgen
Vi mindes vore døde. 16.00 10.30

Søndag d. 11. november
24.s.e.trin. 10.30 Se N.O.



Søndag d. 30. september

18.s.e.trin.

Se N.O. 10.30

Høstgudstjeneste m.

Orienterings-og

menighedsmøde,

efterfulgt af fælles spising.



Ferie m.m.

Fridag: Normalt holder jeg fri om mandagen. Henvendelse til pastor Kirsten Møller Larsen, Glenstrup præstegård. Tlf: 86 45 22 73. Bedst ml. 12 og 13 og efter aftale.

Friweekend: 7/9 til 10/9, begge incl. Embedet passes som ovenfor.

Kirkebil

Kirkebilten kører til alle gudstjenester og kirkelige arrangementer i Sdr. og Nr. Onsild.

Alle, der ikke selv har mulighed for transport er velkommen til at ringe til Kajs Taxi: 98 52 53 54.



Sdr. Onsild

Arrangementer

Syng Sammen:

Mandag d. 3. september
kl. 14.00.

Mandag d. 24. september
kl. 15.00: "Ud i det blå".

Bemærk ændret tidspunkt!!

Mandag d. 22. oktober
kl. 14.00.



Odinsgård Gudstjenester:

Tirsdag d. 18. september kl. 14.30.

Tirsdag d. 23. oktober kl. 14.30.

Konfirmandstart:

Tirsdag d. 4. september kl. 8.00
i konfirmandstuen.

Husk dåbsattest.

Intro gudstjeneste for konfirmander:

Søndag d. 16. september
kl. 17.00 i Sdr. Onsild Kirke.

Vi byder velkommen til de nye konfirmander med en kort gudstjeneste, som konfirmanderne står for. Derefter er der fælles spising i konfirmandstuen, og jeg håber, at mange, udover konfirmanderne og deres familier har lyst til at være med.

Konfirmandløb:

Onsdag d. 12. september er der konfirmandløb i og omkring Mariager Kloster. Nærmere besked med konfirmanderne.

Minikonfirmandstart:

I uge 37 starter det nye hold minikonfirmander. Det er et tilbud til 4. klasse, hvor de lærer kirken at kende. Vi fortæller nogle af de mange historier fra biblen, synger og tegner, og ikke mindst hygger os med saftvand og kage. Har I lyst til at være med, glæder jeg mig til at se jer. Dato meldes ud, når skolen starter efter sommerferien. Hilsen præsten.

"Støt op om din kirke":

Søndag d. 30. september
kl. 10.30 i Nr. Onsild Kirke.

I forbindelse med vores høstgudstjeneste holder vi efterfølgende kirkefrokost i forsamlingshuset. Her vil menighedsrådet orientere om det forgangne år i sognene, samt den økonomiske situation. Der vil også være mulighed for at stille spørgsmål.



Sogneaften:

Onsdag d. 24. oktober kl. 19.30
i konfirmandstuen:

"Piratjæger ved Afrikas Horn": Foredrag v. Henrik Monggaard Christensen.

Historien om danske marinesoldaters kamp mod pirater ved Afrikas Horn - fortalt af en af dem, der på allernærmeste hold oplevede de fem år, kampagnen varede. Henrik Monggaard Christensen er kaptajn-løjtnant i Søværnet og forfatter til bogen "Piratjæger", som er udgivet på forlaget People's Press. Bogen er baseret på Henriks personlige oplevelser fra 300 dage som piratjæger på Søværnets skibe ved Somalia i perioden 2008 til 2013. I naturlig fortsættelse af debutbogen "Piratjæger" holder Henrik foredrag om sine oplevelser, herunder de hemmelige missioner med specialstyrker og helikoptere fra Søværnets skibe. Foredraget viser desuden mennesket bag soldaten, og de kontraster der er mellem "det almindelige liv" og "livet på kanten" - derude hvor pirater peger våben mod helikopteren. Sidst,



Nr. Onsild

men ikke mindst, fortæller Henrik om de store personlige konsekvenser, som de 5 års indsættelse ved Somalia, havde for ham.

Fyraftensgudstjeneste:

Fredag d. 9. november kl. 17.00 i Nr. Onsild Kirke. Gudstjeneste på en anden måde. Efter gudstjenesten er der fælles spisning for alle i forsamlingshuset. Aftenen er tilrettelagt i samarbejde med Landsbyrådet og forsamlingshuset.

TIL KALENDEREN:

Fredag d. 16. november kl. 20: Konfirmandernes Sleep-Over i Sdr. Onsild Kirke.

Onsdag d. 21. november kl. 19.30 i konfirmandstuen:
"Menneskesyn på Spil".
Om etik, tro og eksistens.
Det nordjyske medlem af Etisk Råd Christian Borrisholt Steen

fortæller om arbejdet i Etisk Råd og de mange væsentlige spørgsmål, rådet skal tage stilling til.

Lucia- og afslutning for minikonfirmanderne: Søndag d. 9. december kl. 17.00 i Sdr. Onsild Kirke.

Minikonfirmanderne går Lucia og konfirmanderne opfører det traditionelle julespil. Bagefter spiser vi sammen i konfirmandstuen.

Siden sidst

Sdr. Onsild

Bisættelse:

Johnni Sørensen, Viborg Landevej, 24. maj, i Hobro.
Frits Vels Jensen, Rolighedsvej, 25. maj, i Lindum.
Tage Emil Andersen, Langå, 26. maj.
Jonna Svendgaard, Klejtrup, 29. juni.

Nr. Onsild:

Dåb:

Nana Veirum Falk, Lokeshede, 24. juni.
Elias Hyldgaard Asferg, Fiskervej, 8. juli.

Bryllup:

Anne og Michael Schougaard Christensen, Søndertoften, 30. juni.
Malene og Nick Lund Aagesen, Præstemarken, 7. juli.

Mariagerfjord Kirkehøjskole

Den nye sæson indledes d. 22. september kl. 10.00 i Hobro Kirkecenter med et foredrag af professor emeritus Brian Patrick McGuire: Folkekirkens værdier. Kl. 12.30 foredrag af Niels Bjerregaard Thomsen: Om

Levealder og tro. D. 10. november kl. 10.00. Foredrag ved sognepræst Kaj Bollmann: Teologien og 1968. Kl. 12.30 Film om perioden omkring 1968 v/ lektor Ole Bent Larsen.

Folkekirkens Familiestøtte

Folkekirkens Familiestøtte i Mariagerfjord området søger familier og frivillige. Har din familie brug for støtte i hverdagen? Eller har du lyst til at yde frivillig nabohjælp til andre? Det kræver ingen særlige forudsætninger. Der er introduktion inden start og løbende kontakt til den lokale koordinator. Man kan være frivillig i alt fra et par

timer hver anden uge op til flere gange om ugen.

Så henvend dig til koordinator Lone Bøgh på tlf. 24 76 17 91 eller e-mail loboe@km.dk



**Folkekirkens
Familiestøtte**

Kirkelig vejviser

Alterpartier i:
Sdr. Onsild kirke Nr. Onsild kirke



Oplysninger

Howdan gør man?

Attester:

Dåbs-, navne-, vielsesattester, m.v. rekvireres ved henvendelse til sognepræsten.

Navneændringer m.m.:

Digitaliseringsbølgen er over os. Det betyder, at alle henvendelser vedrørende navneændring, omsorgs- og ansvarserklæring om fælles forældremyndighed, **(stadig senest 14 dage efter fødslen)**; vielse og navneændring i forbindelse med vielse, samt navngivning uden forudgående dåb (stadig senest 6 mdr. efter fødslen) fremover skal indtastes digitalt via hjemmesiden: **borger.dk** Dette gælder dog ikke navngivning i forbindelse med dåb, hvor det fortsat er præsten, man henvender sig til. Er man i tvivl, kan man altid henvende sig til sognepræsten for vejledning.

Bisættelse/begravelse:

Man retter henvendelse til sognepræsten. Valg af gravsted m.v. aftales med graveren.

Sognepræst

A. Klostergaard
Viborg Landevej 11
Tlf. 98 54 40 12
E-mail: ASKL@km.dk

www.onsildkirkerne.dk

Fornyelse og pasning af gravsteder:

Valg af gravsteder samt fornyelse og pasning og oplysninger om priser, bestilling af renholdelse af gravsteder samt plantning af sommerblomster m.m.: Henvendelse til graveren. Bemærk at fredningstiden på kistegravpladser er ændret fra 20 til 25 år.

Samtale/Besøg:

Der er altid mulighed for at aftale tid til en samtale med præsten. Præster har som bekendt tavshedspligt.

Se mere på
www.onsildkirkerne.dk



Sdr. Onsild kirkegård:

Tel. 24 62 59 56 - Graveren træffes kl. 8-16 (mandag-friday)
Email: Sdr.Onsild.kirkegaard@tdcadsl.dk
Kirkesangere: Lene Roursgaard, (lene.roursgaard@gmail.com) tlf. 22 73 40 70.
Samt Helle Ladegaard, (he.rahbek@gmail.com) tlf. 28 44 07 63.

Organist:

Marianne Ladegaard Høgh
(30 34 45 85).

Nr. Onsild kirkegård:

Se Sdr. Onsild.

Sdr. Onsild og Nr. Onsild menighedsråd:

Jørgen Lundsberg, tlf. 98525786
Kirkevæрге:
Eigild Simonsen, tlf. 98544386
Henrik Krogh, tlf. 21386292

Udgivet af:

Menighedsrådene.

Redaktionsudvalg:

Iben Bryde (korrektur/distribution) samt sognepræsten.

Indlevering af stof til bladet:

Senest den **17. oktober 2018** til sognepræsten.

Billeder: Iben Bryde, Astrid Klostergaard samt Lene Lyndrup Nørgaard
Forside: "Sdr. Onsild kirke i høstfarver".